

# FRIENDS OF FAIRHAVEN - april 2022

Efter tre veckor i Egypten med många upplevelser, känns det roligt att skriva ett nytt nyhetsbrev. Det kändes som vi kunde umgås nästan som vanligt men det obligatoriska munskyddet kunde vi inte lämna.

Eleverna var lika glada som vanligt och de kände igen oss fast det hade gått två år sedan sist. Det märktes att de hade lärt sig att hålla distans och skolan har klarat sig bra från utbrott av sjukdom. Vissa andra skolor i Egypten har haft problem.

En student bär jag med mig hem i tankarna och funderar över, det är Nadja. Hon är i undre tonåren med autism i kombination med andra diagnoser. Fairhaven är hennes första kontakt med någon skola. Familjen är från Libyen och består av 8 barn. Mamman och ett syskon har flyttat till Alexandria för att Nadja ska kunna gå i skolan. Nadjas utvecklingsålder är runt 2 år och frågan är om detta beror på autismen eller om hon är helt ostimulerad. Nadja har tillbringat en del av sin tid i skolan i sinnesträningsrummet. Mamman sa att hon inte haft någon tid för henne utan lämnat henne åt sig själv. Aida en av skolans bra lärare har fått uppgiften att arbeta med henne, en – en lärare. Nadja gör små framsteg och mamman är förvånad. Ett utmanande och tålamodsprovande arbete. Nu får vi hoppas att Nadja får vara kvar på Fairhaven och att mamman inte tröttnar på att bo i Alexandria.



Gruppboendets utekvällar med kontaktpersonerna är uppskattade. Citadellet är en uppskattad plats att besöka där det finns möjlighet för aktiviteter och att äta Rose Laban (någon typ av risgrynsgröt med russin). Bilder finns längre ner i maillet. Det är alltid trevligt att besöka gruppboendet på kvällen för att umgås. Vi gör en fruktsallad tillsammans och sjunger.

Rafike överraskade mig med att börja visa rörelserna till huvud axlar knä och tå, som våra volontärer lärt honom. Nermine gläder oss med sin sång och är alltid glad. Jag önskar att ni kunde komma på ett besök och möta alla vänner vi har där.

Utbildningsinsatserna fortsätter på AKK centret och en av satsningarna just nu är att utbilda volontärer från koptiska kyrkan. De har verksamhet för handikappade i alla åldrar. Det är ungefär 70 personer som kommer att få en utbildningskväll varje månad en tid framöver.

Youssef som jag har skrivit om tidigare utvecklas och blir bättre och bättre i sitt skrivande med ögonstyrning. Jag träffade honom och hans mamma. För närvarande är han på en statlig skola närmre sitt hem. Han längtar tillbaka till Fairhaven så vi får se om det går att ordna transporten till och från skolan. Det är alltid det stora problemet för de rullstolsburna. Det kostar mycket att hyra en egen bil för dessa resor.

Vi planerar en resa till Fairhaven till hösten. Det känns som det skulle kunna vara möjligt, som det ser ut idag. Vi får inte sluta planera i dessa pandemitider!! Jag återkommer med mer information!

Ett stort tack till er alla som stöder Fairhaven!

Ert stöd betyder mycket!

Genom Lena Backstig



Youssef tillsammans med personalen på AKK centret